

r...

## Boek · Quotes van Karl Lagerfeld

Boek vol brisante uitspraken

Een gedegen boek over Karl Lagerfeld, die 10 september tachtig werd, is gek genoeg nog nooit verschenen. Het boekje *The Karl Lagerfeld Diet*, over de drastische afvalkuur van de ontwerper, tellen we maar niet mee. Over Lagerfelds werkgever Chanel daarentegen regent het nieuwe publicaties. Kunnen we dan uitkijken naar de memoires van de ontwerper? 'Mijn autobiografie? Die hoeft ik helemaal niet te schrijven, die leef ik', antwoordt de Hamburger steevast op die veelgestelde vraag. Deze uitspraak,

en nog zo'n driehonderd andere 'Karlismen', oftewel quotes van Karl, staan in *De wereld volgens Karl*, dat onlangs in Nederland uitkwam.

Het boek doet denken aan de Franse pocket *Moi... Karl Lagerfeld* van Jeremy Patinier, die op humoristische wijze Lagerfelds imaginaire autobiografie schreef aan de hand van talloze quotes. *De wereld volgens Karl* houdt het bij zijn snedige uitspraken, maar levert geen commentaar. Dat mag de lezer zelf invullen.

Door Georgette Koning



De wereld volgens Karl, uitg. Lannoo, 176 blz., €25. Karl Lagerfeld-winkel: Hartenstraat 16, Amsterdam.

## Boek · De hele Van Veluw

Visueel feest van jong talent

Levi van Veluw, die naam moet u onthouden. Vanaf het moment dat deze jonge kunstenaar (1985) in 2007 afstudeerde aan ArtEZ in Arnhem is hij met een opmerkelijke opmars bezig. En terecht, want wat hij maakt is een visueel feestje en hij heeft bovendien een volstrekt eigen handschrift. Je ziet het onmiddellijk: dit is een Van Veluw, of het nu een foto, een houtskooltekening of een installatie is.

Structuur, daar draait het om bij Levi van Veluw. In het begin van zijn carrière gebruikte hij daarvoor zijn eigen hoofd, later zijn eigen lichaam. Hij onderzocht hoe zijn zelfportret verandert als hij zijn gezicht volplakt met stenen, vilt, mos, haar of houtfijneer. En hij bouwde werelden van duizenden houten bolletjes of houten blokjes met mensen die ook uit bolletjes of blokjes bestaan.

Ter gelegenheid van een tentoonstelling in galerie Ron Mandos — alles kan een aanleiding zijn kennelijk — heeft de kunstenaar nu zelf zijn eerste overzichtsboek gemaakt. Het is een kunstwerk op zich. In het boek zit een handgemaakt houten blokje verwerkt, zijn basiselement. Grappig is dat het van 2013 naar 2006 loopt, terug in de tijd dus. Logisch, vindt de kunstenaar, want waarom zou je met het oudste werk beginnen?

Het boek verschijnt in drie edities, een gewone voor €69, een editie met handtekening en 'artist's proof' voor €250, en een met als extra een door Van Veluw gemaakt kunstwerk, een opwindautomaat, voor €1000. Daar zijn er maar 35 van. Op is op.

Door Hilda Bouma



'The Origin of the Beginning', Levi van Veluw, 180 blz., €69, [dejongehond.nl](http://dejongehond.nl) 'The Collapse of Cohesion', t/m 5 okt., Galerie Ron Mandos, A'dam, [ronmandos.nl](http://ronmandos.nl)